



ה-PC לא מת

הטלפונים החכמים והטאבלטים שולטים בכותרות ובחדשות הטכנולוגיות, אבל הם עדיין רחוקים מהיום שבו יהרגו את המחשב האישי, אם בכלל

ובאותה נשימה נעבור להפרכת הדעה הבאה - בדיוק כמו שאסור לכם להאמין למי שטוען שהפיסי מת, כך אל תאמינו למי שאומר לכם שהמחשב הנייח מת. ממש לא, ולא חסרות עובדות שמוכיחות זאת, וזה מתחיל, אבל לא נגמר, בעלייה של 2%-3% במכירות המעבדים של אינטל לשוק הנייח במהלך 2011. נכון, אמנם מדובר באחוזים ספורים בלבד, שמכונה למעשה בשוק הפיננסי עלייה שטוחה, אבל זו עדיין עלייה לכל דבר ועניין, ובטח שלא מדובר בירידה.

וזה לא רק אינטל. AMD ממשיכה לייצר ולמכור מעבדים וכרטיסים גרפיים למחשבים ניידים, גם NVIDIA לצד מעבדי ה-Tegra הנחשבים שלה לתחום המובייל לא מפסיקה במאמצים שלה להוציא עוד ועוד שבבים גרפיים חזקים לתחום הנייח. הרי תסכימו עמנו שאף חברה לא הייתה משקיעה מאמצים גדולים בהשקות תכופות למדי של כרטיסי תצוגה חדשים אם לא הייתה יכולה למכור אותם, נכון? אבל אולי העדות הטובה ביותר היא כנס CES האחרון. כמעט כל חברות המיחשוב המובילות הציגו מחשב הכל כלול (AIO) כזה או אחר. אמנם מסכים גדולים, אמנם עוצמת מיחשוב "אחרת", ואמנם כל אחת הציגה גימיק כזה או אחר, אבל עדיין מחשבים ניידים מכל נקודת מבט שאפשר לחשוב עליה, ולחשוב שזו עוד תערוכה בה מציגים בדרך כלל רק את הקצה העליון של הערמה. בשורה התחתונה, הפיסי לא מת והנייח ממש לא מת. הוא אמנם לא במרכז הבמה, אלא רחוק בשיפולים, אבל גם הכוכבים הכי גדולים זקוקים לכוכבי משנה.

הפיסי לא מת והנייח ממש לא מת. הוא אמנם לא במרכז הבמה, אלא רחוק בשיפולים, אבל גם הכוכבים הכי גדולים זקוקים לכוכבי משנה

אז מה אתם אומרים, אנחנו נמצאים בעידן הפוסט פיסי? זהו זה? כל מה שיהיה לנו מעכשיו והלאה זה טלפונים חכמים וטאבלטים שמבוססים על הכל חוץ מחלונות? הם כבר שולטים לחלוטין בעולם שלנו? נכון שלצערנו כבר אי אפשר לשאול ישירות את סטיב ג'ובס, אבל בעבר הלא רחוק הוא הספיק לומר זאת יותר מפעם אחת כשהוא מחזיק ביד iPhone או iPad חדש - מה שכמובן לא הפריע לו לומר בהשקה האחרונה של המקבוקים מהדור האחרון שעוד הספיק להציג לפני מותו, שהמקבוק נולד מחדש, תוך שהוא שוכח לרגע אחד או שניים שגם מקבוק זה סוג של פיסי.

אבל בלי קשר לג'ובס ז"ל או לכל תומך נלהב אחר ברעיון של מות הפיסי, יש דבר אחד שאנחנו צריכים לזכור היטב בכל פעם שאנחנו קוראים וכותבים על טכנולוגיה: אנחנו, בסופו של דבר, שייכים ברובנו לנישה שאולי אינה כל כך קטנה, אבל היא עדיין נישה - אלו שרודפים אחרי חידושים, ממהרים לאמץ טכנולוגיות חדשות ואפילו מוכנים לשרוף



עבורן שימוש בטכנולוגיות ישנות יותר, גם אם הן לא ממש ישנות. אבל רוב האנשים, ובוודאי אלה שמשתמשים במחשבים ועוד יותר בתחום העסקי, נמצאים בדרך כלל בתחום הביניים ולמטה מכך. חלקם אולי שמחים לקרוא על חידושים ואף ללמוד אותם, אבל בסופו של דבר לוקח להם די הרבה זמן לאמץ אותם באמת, וכשהם מגיעים לחנות לרכוש את המחשב שלהם, הם בדרך כלל בוחרים עדיין בהתאם למה שרוב הציבור רכש וגם רוכש עד היום. לכן אל תאמינו למי שאומר לכם שהפיסי מת. הוא עדיין חי יפה מאוד.

מבצע מיוחד לרגל 30 שנה לקהילת ה-ID ואנשים ומחשבים הצטרף וקבל מתנה!




הצטרפו לאחד מפורומי הידע וקבלו תיק מקצועי מדליק מתנה איכותית מבית Crumpler

*המבצע עד 30.5.12!

פורומי הידע של המקצוענים מפגשים, הרצאות, דיונים ו-Networking

למידע נוסף **טרק אותי!**



לרישום ופרטים 03-7330773
או באתר **www.pc.co.il**

